

GEDACHTENIS

VAN OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN

SILOKERK, ZONDAG 26 NOVEMBER, 16.00-17.30 UUR

PLAATS

Silokerk, Herenstraat 34-36, 3512 KD Utrecht

DATUM EN TIJD

zondag 26 november, 16.00-17.30 uur

ORGANISATIE

Michiel Badry, predikant van de Église Wallonne in de Pieterskerk;
Mariska van Beusichem, predikant protestantse wijkgemeente Utrecht West; Marieke Sillevius Smitt, diaconaal predikante voor en met ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht;
Hermen van Dorp, coördinator Huis van Dominicus

Op Eeuwigheidszondag, de dag waarop veel protestantse kerken hun overledenen gedenken, vindt in de Utrechtse Silokerk een herdenking plaats van vluchtelingen die aan de Europese grenzen zijn omgekomen. Tevens herdenken we twee vluchtelingen die afgelopen jaar in Utrecht zijn overleden.

Elke dag slaan mensen op de vlucht voor honger, geweld en natuurrampen. Velen komen onderweg om: mensen met een naam, een gezicht, een familie, een verhaal, een verlangen. Wij willen bij hun leven stilstaan en voor zover bekend hun namen noemen.

Wees welkom om stil te staan bij het leven van omgekomen vluchtelingen en voor hen een lichtje aan te steken. Er is muziek van de Iraanse muzikant Mazis.